

Remonstranten

Gemeente Sommelsdijk



voor een vrij en verdraagzaam Christendom

VRIJZINNIGE KLANKEN

september - oktober 2016 no 514



Agapeviering

Op de startzondag van onze gemeente, samen in Dordrecht, vieren wij in plaats van een maaltijdviering een agapeviering. Het is een soort lopend buffet waarbij iedereen een lunch meeneemt, zoals hij/zij die zelf zou gebruiken. We leggen dat op een grote tafel neer, zodat iedereen kan nemen wat hij/zij lekker vindt.

Dit soort maaltijden heeft oudere papieren dan het avondmaal. Eigenlijk heeft het meer voordelen. De ontmoeting is informeler, minder strak. Niet dat plechtige en zware, waardoor toch een aantal gemeenteleden niet naar de kerk komen als er een maaltijdviering is.

Zo'n viering heeft veel meer een open deur karakter. Iedereen zit door elkaar, vreemdelingen worden gemakkelijker opgenomen. Iedereen kan deelnemen ongeacht je zogenaamde status. Je kunt je dan gemakkelijker open stellen voor een geest van vriendschap en gemeenschappelijkheid. Je bent meer in elkaars nabijheid. Je bent ook meer op elkaar ingesteld, al is het alleen maar met de vraag om je even het zout aan te reiken.

Gezamenlijk eten bevordert het wij-gevoel. De Dordtse Remonstranten kunnen dat weten als we naar het eetcafé gaan. Daar hoor ik de triviale dingen van de gemeente, daar doe ik ideeën op, daar vertellen mensen hun wel en wee, daar heerst gemeenschappelijkheid, daar wordt veel gelachen. In Sommelsdijk kunnen we ook gemeenschapszin beleven bij de sobere maaltijden in de lijdenstijd. Iedereen zou bij zo'n viering kunnen aansluiten. Angst voor vreemdelingen zou kunnen verdwijnen, omdat je die beter leert kennen. Dat geldt ook voor mensen met andere religies. Je zou een gesprekstema aan de orde kunnen stellen met al die verschillende mensen. Wat zouden wij daar rijker van kunnen worden.

Een mooi lied uit de bundel Tussentijds verwoordt het als volgt:

Neemt en eet met elkaar
leeft van het oergebaar
deelt tesamen brood en wijn
heelt de onmacht en de pijn.

Neemt en drinkt met elkaar
wordt als een bedelaar
levend met een open hand
die geluk om niet ontvangt.

ds. Jan F. Klijnsma



Vredesweek

Motto 2016: Vrede Verbindt

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert vredesorganisatie PAX voor de 50ste keer de Vredesweek. "Wij leggen ons niet neer bij het idee dat oorlog onvermijdelijk is. Verandering begint altijd bij mensen zoals jij en ik. Mensen zoals jij en ik die hun eigen toekomst willen bepalen en laten zien hoe het anders kan. Tijdens de Vredesweek zoeken we verbinding met elkaar: we geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal", aldus PAX. Op Goeree-Overflakkee vindt deze dienst, georganiseerd door de Oecumenische werkgroep, plaats i.s.m het Oecumenische koor, op zondag 25 september in de Exoduskerk te Sommelsdijk om 19.00 uur.



Bekeken of gezien

Toen ik in een bibliotheek zat te lezen, kreeg ik het onaangename gevoel bekeken te worden. Even later kwam er iemand naar mij toe en vroeg: 'Bent u niet...?' Nee, dat was niet het geval. 'Tja, ' zei de ander, 'dat zie ik nu ook.' Dit kleine voorval bracht mij aan het denken over wat onplezierig is in dat bekeken worden. Ik denk de ervaring, in de ogen van een ander, een ding te zijn, zoals een boek of de ballpoint voor me. Mijn houding en mijn gezicht, waren als het ware op een foto vastgelegd en even verwisseld met een foto van een ander die ik niet kende. Wanneer mijn beschouwer uit eigen beweging tot de conclusie gekomen was, dat hij mij met een ander verwisselde, zou hij die foto van mij eenvoudig verscheurd hebben.

Maar nu had hij mij gezien. Een heel ander mens dan hij dacht was voor hem opgestaan, met een ander leven achter zich. Geen voorwerp, maar een ander die zich tot hem richtte. Van bekeken worden was ik gezien geworden.

Op de Marekerk in Leiden is boven de ingang een oog geschilderd waaronder staat 'God ziet u'. In mijn studententijd liep ik daar wat schichtig aan voorbij. Misschien was dat wel de bedoeling, maar evangelisch is het niet. Dat God ons ziet, betekent niet 'Big Brother is watching you', maar dat God ons als unieke mensen ziet, met een eigen leven en eigen mogelijkheden. Voor God zijn wij geen objecten, marionetten of mieren. Hij ziet ons, roept ons er te zijn in onze menselijke vrijheid. 'God ziet u' betekent: 'Wees er voor mij, zoals ik er voor jullie wil zijn.' Laatst zag ik tussen het struikgewas een ree. Even kruisten onze blikken elkaar, toen sprong hij weg. Hij voelde zich bekeken, een ding in mijn macht. Hoe het dier duidelijk te maken dat ik hem alleen maar wilde zien?

*Uit: God Aan, geschreven door Joost Wery
Op 1 juni 2016 overleed in zijn woonplaats Lochem geheel onverwacht ds. Joost Willem Wery. Hij is bijna 93 jaar oud geworden. Van 1968 tot 1987 was hij predikant in Rotterdam. In die tijd was hij regelmatig gastpredikant in Sommelsdijk.*

Kaarslicht 5 juni

Licht

Licht geeft lijn en vorm aan de wereld om ons heen. Licht verwarmt in kleuren wat het donker ons verbergt. Licht vertaald in ogen waar de ziel van spreekt. Licht wijst ons de weg waar onze voeten gaan.

Licht

Couplet 1:

Als de deuren open gaan, dan kan je daar naar binnen,
maar of je dat echt wilt, dat moet je nog verzinnen.

Als de deuren sluiten, is dan echt alles dicht,
of is er nog een beetje, een beetje van dat licht.

Refrein:

Het licht is overal, kijk maar eens om je heen,
een kind dat speelt op straat, iedereen heeft iets gemeen.

Het licht is er altijd, want als je zelf liefde geeft,
krijg je liefde terug, van alles wat leeft.

Couplet 2:

Als de harten open gaan, kan liefde daar erin.
die zorgt dat er weer ruimte komt, voor een nieuw begin.

Als de harten sluiten, zijn ze dan echt dicht,
of kunnen ze nog open, misschien wel door jou licht.

Refrein: 2x

Tekst: Cloë de Waal

Gezongen door haar in de dienst van 19 juni jl.

Ik hoop

*'k Hoop dat jij altijd mag dromen
met de wind steeds in je rug.
Dat gedachten blijven stromen,
niet te langzaam, niet te vlug.
Moge 't zonlicht op je schijnen,
zachte regen voor de groei.
'k Hoop dat zorgen snel verdwijnen,
dat je komt tot volle bloei.*

*Dat je echt aandachtig luistert
naar je hart en je verstand,
dat het onweer voor jou fluistert
'n wolk met goud zal zijn omrand.
Dat 't geluk komt bovendien,
ook is dat heel fragiel,
dat je altijd trouw mag blijven,
aan het diepste van je ziel*

De zegen-tekst uit de bundel LICHT van tekst-dichter Coot van Doesburgh.

Tom Mikkers bericht hierover in zijn laatste info brief van zijn hand. Hij schrijft " Eén van de meest bijzondere projecten waaraan ik in uw midden heb mogen werken. Mooier dan dit kan ik het niet zeggen. Het gaat u allen goed!"



Openingsdienst 4 september in Dordrecht

De openingsdienst voor het nieuwe kerkelijke seizoen is dit jaar een gezamenlijke dienst met onze mede-remonstranten in **Dordrecht**. **De dienst begint om 10.00 uur!** De liturgiecommissie van Dordrecht verzorgt het ochtend gedeelte met aansluitend een Agapè viering. Het is de wens van de liturgiecommissie in Dordrecht om er een dienst van te maken waarin, vanuit een centraal thema, het samen zingen en bidden, luisteren en stil zijn in dienst staan van dat thema. Bij de keuze daarvan is als uitgangspunt gekozen: wat voor gemeente willen we zijn. Zijn we binnenkerkelijk gericht of willen we met open ogen en oren in de samenleving staan. De Liturgiecommissie van Dordrecht heeft gekozen voor dat laatste. We willen oog hebben voor de nood van de wereld, veraf en dichtbij, en daar op onze eigen bescheiden wijze mee aan het werk gaan. De dienst op 4 september zal dan ook een open karakter krijgen waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Onder de noemer 'er is genoeg voor iedereen' zullen we de zondagochtend beginnen met een dienst waarin voorgaat ds. Jan Klijnsma. Medewerking daaraan verlenen zowel de cantorij uit Sommelsdijk als het koor van de Remonstranten van Dordrecht. Ook de Kinderkring van Dordrecht wordt er volop bij betrokken. Na de dienst volgt er een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie en vervolgens willen we het ochtendprogramma afsluiten met een gezamenlijke maaltijd.

De liturgiecommissie zegt hierover: " In onze plannen wordt dat een Agapè-viering; ofwel een 'Liefde maaltijd'. Zoals de eerste christenen bij elkaar kwamen om te vieren en het eten te delen; iets waarvoor ze allemaal brood en vruchten meebrachten, zo willen ook wij op die manier het brood met elkaar delen. En dat betekent dat er geen kant en klare lunch zal zijn. **In plaats daarvan vragen wij u brood en fruit mee te nemen om dat te leggen op 'de tafel van delen'**. Niet in grote hoeveelheden, maar in porties waaraan u denkt genoeg te hebben. Belegde broodjes of boterhammen, krentenbollen en fruit; bestemd om uit te delen aan de ander. Op een lange tafel zal het bij elkaar gebracht worden en met elkaar vieren we dan de Agapè aan 'de tafel van delen'. En dan zal blijken dat er genoeg is voor iedereen".

Het geheel zal ook liturgisch worden ingekaderd, zodat dienst, koffiedrinken en met elkaar het brood delen, tot één geheel worden gesmeed.

Als Liturgiecommissie van Dordrecht hopen we op deze manier van onze startzondag iets bijzonders te maken; iets waar we als gemeente mee verder kunnen.

Aandachtspunt op deze dag is wel het parkeren in Dordrecht. Tot 12.00 uur mag er op zondag worden geparkeerd zonder dat er betaald hoeft te worden. Daarna moet er betaald worden bij de betaalautomaat. U kunt ook parkeren in een parkeergarage in de buurt van de kerk, op ca. 10 minuten loop afstand.

Na de gezamenlijke lunch is er een wandeling van ongeveer 5 kwartier door het prachtige Dordrecht onder leiding van Cor en Jeannette Exalto. Voor de niet wandelaars heeft Cor Exalto een filmpje samengesteld over Dordrecht die vertoont wordt aan diegenen die liever niet willen wandelen.

Afsluitend is er voor iedereen thee met wat lekkers.

Gaat u mee? Zo ja geeft u dat dan even door aan een van de leden van de kerkenraad.





Voorstelling Zwarte gaten & losse eindjes

Op donderdagavond 13 oktober speelt Marjolein Baars de voorstelling "Zwarte gaten & losse eindjes." Zij speelt 4 rollen. Het is een solo over omgaan met dementie vanuit verschillende perspectieven.

Over hoe moeder, dochter, verzorgende en onderzoeker de gaten die vallen trachten te verblijden en losse eindjes met elkaar verbinden. Fi, altijd op onderzoek uitgaand en meelevend met een ieder op deze wereld ontdekt een zwart gat. Ze besluit er in te stappen en ontdekt hoe oude patronen en verlangen naar "hoe het was" het omgaan vanuit verschillende werkelijkheden in de weg staan. Hoe de ander te bereiken, is voor Fi een uitdaging.

De voorstelling is geschreven en ontwikkeld door Marjolein Baars. De muziek is van Iwan Gerbrands. De voorstelling begint om 20.00 uur in de Remonstrantse kerk, Voorstraat 35 Sommelsdijk. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

U bent allen van harte uitgenodigd, het belooft een zeer bijzondere avond te worden over een onderwerp dat iedereen aan zal spreken.

Kaarslicht 31 juli

Zo komt haar leven aan het licht, zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. Gods adem heeft haar aangeraakt en haar tot bondgenoot gemaakt.

Uit lied 354 Jouw leven staat aan het begin.

Ter gelegenheid van de doop van Lara v.d. Sluijs geboren 16 mei, dochter van Yuri en Marian v.d. Sluijs. Lara werd gedoopt op 24 juli jl. in de Protestantse kerk, 'Hervormd Bruinisse' te Bruinisse.



Lara is de eerste kleindochter van Irene van der Sluijs-Visser en Jaap v.d. Sluijs en het eerste achterkleinkind van Rie Visser- de Wagter.



Kerkdiensten

04 sept	Ds. J.F. Klijnsma in Dordrecht !!!
11 sept	Gespreksgroep
18 sept	Ds. E.L. van Dunné - de Bijl Nachenius
25 sept	Gespreksgroep
02 okt	Ds. J.F. Klijnsma
09 okt	Gespreksgroep
16 okt	Dhr. W. Scholl
23 okt	Gespreksgroep
30 okt	Ds. R. Steenstra
06 nov	Ds. J.F. Klijnsma
13 nov	Gespreksgroep
20 nov	Ds. J.F. Klijnsma

Kaarslicht 17 juli

Zijn goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. Uit psalm 89



Inspiratie

Worden wie je bent, wie wil dat nou niet? Zelfvertrouwen hebben, niet op basis van alle geweldige dingen die je gedaan hebt, maar gewoon omdat je **vrede hebt met wie je ten diepste bent**. Inclusief je minder goede kanten. Die zelfacceptatie en een gevoel van eigenwaarde: het is vaak nog een hele weg om dat te bereiken. Om te worden wie je bent, helpt het als je kunt zeggen 'mijn God gelooft in mij, want Hij is de oorsprong van mijn bestaan. Hij heeft mij gemaakt zoals ik ben'.

Eigenwaarde

Nederlanders zijn niet zo goed in het benoemen van hun tevredenheid met zichzelf. Dat wordt al snel weggezet als 'trots' en 'arrogant'. Alsof 'trots' per definitie verwerpelijk is. Trots heeft te maken met eigenwaarde. Met een gezonde inschatting van waar je goed in bent en van wat je minder sterke punten zijn.

Worden wie je bent is helemaal niet zo eenvoudig. In dit land koppelen we onze eigenwaarde aan de beoordeling van onze prestaties. We meten eigenwaarde niet af aan onze identiteit, niet aan wie we zijn, maar aan wat we doen. We zijn geneigd om elkaar vooral te beoordelen en te vertellen wat je niet goed doet.

Worden wie je bent, zelfaanvaarding, in je kracht staan: het zijn allemaal uitdrukkingen die hetzelfde betekenen. Namelijk je **eigenwaarde ontleenen aan het kennen** van jezelf zoals je ten diepste bent. Vrede hebben met jezelf. Inzicht hebben in je sterke en zwakke eigenschappen, je mindere kanten accepteren.

Mozes, heb vertrouwen

In het Bijbelverhaal (boek Exodus) over de bran-

dende braamstruik krijgt Mozes van God een persoonlijke opdracht. Hij moet naar de Farao gaan om de Israëlieten te bevrijden uit Egypte. Mozes is niet vereerd, maar twijfelt juist aan zijn eigen geschiktheid voor deze taak. Hij heeft weinig zelfvertrouwen. Mozes sputtert hevig tegen, en noemt het ene na het andere bezwaar vanwege zijn vermeende ongeschiktheid. God weerlegt ze geduldig, maar wanneer dat geduld op is wordt hij boos: Wie heeft jou gemaakt? Als ik vind dat je geschikt bent, dan zorg ik er ook voor dat je deze taak aankunt. Met andere woorden: Stop met het afkraken van jezelf Mozes. Daar **beledig je God** zelf mee.

Zelfvertrouwen

Bij de Remonstranten is het belangrijk dat je jezelf kunt zijn en dat je eerlijk over jezelf kunt zijn. Geaccepteerd worden door anderen, maar vooral jezelf aanvaarden zoals je bent is essentieel voor je zelfvertrouwen. Een fundamentele gedachte is dat God je heeft gemaakt zoals je bent en dat je Hem eer aandoet door de mens te worden die Hij bedoelt heeft.

Tevreden zijn met jezelf is voor de Remonstranten zelfvertrouwen met een metafysische dimensie. Jezelf 'goed' vinden heeft dan niets te maken met arrogantie of ongepaste trots, maar alles met overgave en de acceptatie Gods schepsel te zijn. **De overgave om te worden wie je bent**. Want als God in jou gelooft, dan moet je dat zelf ook doen.

Geschreven door de redactie van Remonstranten.nl die bestaat uit Michel Peters, Tom Harkema en Jaap Marinus.

Verantwoording collecten

In de periode 16 mei t/m 15 augustus 2016 is ontvangen in de collectes voor doelen buiten de gemeente € 102,07, voor de eigen gemeente € 262,00.

In de collectes voor de Diaconie is voor het project Voedselbank Goeree-Overflakkee € 116,80 ontvangen.

In de koffiepot is ontvangen € 38,97 inclusief de bijdragen van de tentoonstellingen.

Van de Kleiclub is € 50,00 ontvangen.

Voor al uw gaven en giften onze hartelijke dank. De penningmeester

Extra collecten

04 sept	Dienst in Dordrecht
18 sept	IKV - Pax Christi
02 okt	Diaconie Warmte voor kinderen in China
16 okt	CliniClowns
30 okt	Solidaridad
06 nov	Diaconie Warmte voor kinderen in China
20 nov	Kinderen in de Knel
04 dec	Diaconie Warmte voor kinderen in China



COLOFON

Vrijzinnige Klanken verschijnt in 2016 zes keer.

De abonnementsprijs is voor alle lezers € 10,- per jaar

Rekeningnr: NL80 INGB 0000 2543 69

Rabobank: NL25 RABO 0342 0539 06

t.n.v. Rem Geref Gemeente Sommelsdijk
p/a J. de Vries, Berkehof 4, 3247 XA Dirksland

Redactie:

Il. van der Sluijs-Visser

A. Schrier

J.de Vries

redactieadres: Jacob Catsstraat 43, 3245 RH Sommelsdijk

telefoon 0187 – 486082 b.g.g. 0187 - 484317

e-mail: ivdsluijs@kpnplanet.nl

De redactie en kerkenraad/predikant zorgen voor een aantal vaste rubrieken.

Ingezonden artikelen, verslagen e.d. worden graag opgenomen.

Copysluiting: twee weken voor het uitkomen van het volgende nummer.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen.

Kerkgebouw: Voorstraat 35, 3245 BG Sommelsdijk

tel: 06 - 57527145 Kerkmeester: A. Schrier tel: 0187 - 484317

Verenigingsgebouw: Van Gorcumstraat 22 Sommelsdijk (Koetshuis)

Predikant: Ds. J.F. Klijnsma

Beverhof 15, 2623 EP Delft

tel: 015 - 2855307 - e-mail jfklijnsma@gmail.com

De predikant is in principe op de maandag en de dinsdag beschikbaar voor Sommelsdijk

Kerkenraad: Voorzitter: A. Schrier, e-mail: bramschrier@hetnet.nl, tel:0187-484317

Secretaris/Boekhouder: J. de Vries tel: 06-23927962, e-mail: jdvdirksland@hetnet.nl

(adres: Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk, Berkehof 4, 3247 XA Dirksland)

lid: Il. v.d Sluijs-Visser tel:0187-486082

Website: <https://sommelsdijk.remonstranten.nl>

Kring Schouwen-Duiveland: E. von Eugen--Verhagen tel:0111-641678

Cantone: Il. v.d. Sluijs-Visser tel:0187-486082

Drukwerk: Editoo B.V., Schaapsdrift 49, 6824 GP Arnhem

Cantone begint weer!

Het koor van de Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk, Cantone begint op 24 augustus weer met haar wekelijkse repetities op de woensdag avond. Cantone repeteert dan o.l.v Sjalienne de Waal, voor de speciale diensten in onze gemeente zoals de openingszondag, de dienst voor de herdenking van de overledenen uit de gemeente en natuurlijk de Advent- en Kerst viering. In het voorjaar zingen zij met Pasen en Pinksteren.

Het koor bestaat uit leden en vrienden van de Remonstranten en ook belangstellenden van buiten de gemeente versterken het gemengde koor. Het repertoire is divers en komt bijv. uit het nieuwe Liedboek maar ook niet kerkelijke liedjes worden gezongen, in het Nederlands, Engels en Duits.

Cantone is nog op zoek naar nieuwe leden, dames en heren van alle leeftijden zijn van harte welkom. Zingt u graag en lijkt het u leuk om mee te doen? Komt u dan eens een kijkje nemen op één van de woensdagen vanaf 24 augustus van 19.30 uur tot 21.30 uur. Om 21.00 uur is er pauze met koffie of thee. De Remonstrantse kerk kunt u vinden op Voorstraat 35 te Sommelsdijk.

Voor informatie kunt u bellen met Ilonka v.d. Sluijs 0187-486082 of bezoek de website van de gemeente <https://sommelsdijk.remonstranten.nl>

Kaarslicht 29 mei

Wij vieren God als het licht in mensen ontstoken. De zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken. Zij gaat ons voor, gerechtigheid is haar spoor tot vrede zal zijn ontloken.

Filmavond op 15 november

Noteert u alvast in uw agenda! Op 15 november, wordt in de kerk de film "La famille Bélier" vertoond. Aanvang 20.00 uur. De film duurt circa 105 minuten. De vertoning van deze muziek film is op initiatief van Cantone.

Met meer dan zeven miljoen bezoekers in eigen land is de Franse komedie La famille Bélier met recht een grote hit te noemen. In de film zien we hoe tiener Paula opgroeit op een boerderij met haar dove ouders en dove broertje. Ze is een belangrijke spil in zowel het gezin als het familiebedrijf. Dat alles lijkt te veranderen wanneer Paula een groot zangtalent blijkt te zijn en ze op het punt staat haar vleugels uit te slaan met iets wat haar ouders niet begrijpen.

Indien onbestelbaar: Voorstraat 35, 3245 BG, Sommelsdijk

Impressions door Hans Oosterom en Quilts van Hendrike Velthuizen

Tot en met 7 september is in de kerk de expositie "Impressions" van **Hans Oosterom** te zien.

Deze tentoonstelling heeft al veel belangstelling gehad. Nadere informatie vindt u in de kerk.

Vanaf 9 september exposeert **Hendrike Velthuizen** haar quilts in de kerk. 's Avonds om 20.00 uur wordt deze expositie geopend. Iedereen is welkom. De quilts hangen er tot en met 2 november.

Op zaterdag 10 september is het monumentendag. De kerk is dan open van 10.00-16.00 uur.



Kaarslicht 7 augustus

Het licht in de duisternis door U aan ons gegeven. Het licht dat ons baken is, geef ons richting in 't leven. Het licht in de duisternis zal ons steeds weer bijlichten. Het licht dat ons voorbeeld is, waarop we ons altijd kunnen richten!



Bloemengroet

- 29 mei Mw. Ir. van der Sluijs
- 19 juni Dhr. en Mw. Wildemans en Mw. W. Schrier
- 03 juli Dhr. en Mw. Lesuis
- 17 juli Dhr. R. Soeteman
- 31 juli Dhr. en Mw. van Nieuwenhuijzen