

Sobere Maaltijd op dinsdag 8 maart

De eerste sobere maaltijd wordt op 8 maart gehouden. Voor deze maaltijd in de Exoduserk heeft een aantal mensen zich al aangemeld. Hartelijk welkom.

Wilt u zich voor de maaltijd op 15 maart uiterlijk vóór 11 maart aanmelden. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen er gemakkelijk nog veel meer mensen bij. Dus van harte welkom!

O ja, neem soepkom en lepel mee.

De doelen voor de collecten bij deze sobere maaltijden zijn de bootvluchtelingen en Calando. Wilt u uw giften overmaken op **NL92 TRIO 0379 6821 84 tnv OWGO**. Alvast bedankt.

Het thema voor de sobere maaltijd op 8 maart is: Jezus opgang naar Jeruzalem

Lezing: Marcus 1: 9-11

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen, Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde Zoon, ik jou vind ik vreugde".

Gebed:

Heer onze God, dank u wel dat we vanavond hier bij elkaar gekomen zijn. Zegen onze maaltijd en ons samenzijn. Het kan soms wat ongemakkelijk zijn om weer samen te zijn, omdat we 2 jaar op een andere manier geleefd hebben. We denken in deze 40 dagentijd aan Jezus, Gods Zoon, die op de aarde ons de Weg gewezen heeft en ons door Zijn kerk nog altijd op die weg leidt, samen met de Vader en de Heilige Geest. Amen.

Gedicht van Hanneke Heuver:

Als er muren voor ons staan
doe ons dan de gaten zien
waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen,
doe ons dan de paadjes zien
waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt,
doe ons dan de kansen zien
om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien,
als we moed hebben,
help ons dan ze ook te maken:
die gaatjes, die paadjes, die kansen.
Amen



