

Tekst Robert Long On the first of the last seven days.

Op de eerste van de laatste zeven dagen  
On the first of the last seven days

Hij zag Zijn wereld en zei:  
He saw His world and said:

Geef mij alle dieren en vogels terug  
Give me back all the animals and birds

Ze zullen verwend worden, net als alle mensen  
They wil be spoiled like all the human beings

Hij hoorde mensen huilen  
He heard people cry

Hij hoorde mensen zuchten  
He heard people sigh

Maar nog steeds baden ze niet  
But still the didn't pray

Toen kwam de andere dag  
Then came the other day

Op de tweede van de afgelopen zeven dagen  
On the second of the last seven days

Hij zag Zijn wereld en zei:  
He saw His world and said:

Geef me alle bloemen en bomen terug  
Give me back all the flowers and the trees

Je verdient hun schoonheid en hun onderdak niet  
You don't deserve their beauty and their shelter

Op de derde van de afgelopen zeven dagen  
On the third of the last seven days

Hij zag Zijn wereld en zei

He saw His world and said

Doof alle sterren en de maan  
Put out all the stars and the moon

Je verdient geen kompas in je duisternis  
You don't deserve a compass in your darkness

Hij hoorde mensen huilen  
He heard people cry

Hij hoorde mensen zuchten  
He heard people sigh

Maar nog steeds baden zij niet  
But still they didn't pray

Toen kwam de andere dag  
Then came the other day

Op de vierde van de afgelopen zeven dagen  
On the fourth of the last seven days

Hij zag Zijn wereld en zei:  
He saw His world and said:

Geef mij mijn laatste vrienden op deze wereld terug  
Give me back my last friends on this world

Want de wil zal sterven zoals al die verschrikkelijke verraders  
For the will die like all those terrible traitors

Op de vijfde van de afgelopen zeven dagen  
On the fifth of the last seven days

Hij zag Zijn wereld en zei:  
He saw His world and said:

Geef mij de heerlijke zon terug  
Give me back the wonderful sun

Je verdient het licht niet dat in je blinde ogen zit

You don't deserve the light that's in your  
blind eyes

Hij hoorde mensen huilen  
He heard people cry

Hij hoorde mensen zuchten  
He heard people sigh

Maar nog steeds baden ze niet  
But still they didn't pray

Toen kwam de andere dag  
Then came the other day

Op de zesde van de afgelopen zeven dagen  
On the sixth of the last seven days

Hij zag Zijn wereld en zei:

He saw His world and said:

Verbrand nu deze mensen en deze wereld  
Now burn down these people and this world

Ze wilden mijn woord niet horen op de berg  
They wouldn't hear my word upon the  
mountain

En dan op de laatste dag van de week  
And then on the last day of the week

De wereld was woest en leeg  
The world was waste and empty

Hij zag Zijn wereld en hilde  
He saw His world and cried

Over deze **songtekst**: Een hit van de wat vergeten groep **Unit Gloria**. Het werd uitgebracht in 1969. Op de intro kan je horen dat Hoss voor het eerst in de wereld ...

Feedback