

Remonstrantse Gemeente Sommelsdijk

21 december 2024

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT



Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Votum en groet

Antwoordlied Tot u, Heer, is ons hart gericht

Inleidende Bijbellezing Maleachi 3,1-12

Gebed

Lied 439: 1, 2 en 3 Verwacht de komst des Heren

Bijbellezing Filippenzen 1,3-11 en Lucas 3,1-6

Lied 438 God lof! Nu is gekomen

Preek

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied 440 Ga, stillen in den lande

Uitzending en zegen

Orgelspel

Toelichting

Het is in deze adventstijd al bijna kerst geworden. Alle romantische plaatjes komen boven. De vrolijke kerstliedjes klinken op straat en in de winkels. Maar is de komst van de Heer wel zoiets plezierig? De bijbel schetst het soms anders.

Vrijzinnigen hebben van de brullende Leeuw van Juda een schootpoesje gemaakt, door Hem zijn tanden af te vijlen en zijn nagels uit te trekken. Hebben wij het niet te gemakkelijk gemaakt?

Reden voor een ouderwetse donderpreek of weet de predikant er nog wat anders van te maken?